



RESTAURATIE KLOOSTERCOMPLEX BROEKBERGEN MOET DOORGAAN

Onze priorij heeft sinds 1875 gewoond in het klooster Arca Pacis in Driebergen-Rijsenburg. In november 1996 zijn wij verhuisd naar Arnhem. Wij hebben het kloostercomplex tegen een vriendenprijs verkocht aan Daidalos, omdat zij daar een burnout-centrum wilden vestigen. Omdat het burnoutcentrum mislukte heeft de bank Daidalos gedwongen het complex tegen opbod te verkopen.

De nieuwe eigenaar de familie Den Boon heeft een restauratieplan uitgewerkt zowel met respect voor de kloosterperiode en de buitenplaatsperiode.

Wij vinden het verwonderlijk dat er bezwaren zijn ingediend tegen de bewoning van het Hoofdhuis, terwijl hierin sinds 1875 altijd is gewoond.

Onze priorij Arca Pacis steunt dit Masterplan restauratie Broekbergen van harte. Wij roepen iedereen in Driebergen-Rijsenburg op om dit mooie Masterplan te steunen.

Arnhem, 6 december 2010,

M. Emmanuel Cosse
O.S.B.

Zuster Emmanuel Cosse, priorin.
Benedictinessen van het Heilig Sacrament,

Priorij Arca Pacis

Velperweg 141-12

6824 HK ARNHEM