

Verbazing

De laatste weken zit ik half in een shock als ik Driebergen-Rijsenburg in- of uitrij via de A12. Alle bomen weg, een uitzicht op de hockeyvelden, de KLPD en Driebergen-Rijsenburg als nooit tevoren! Zelfs de dikke bomen bij de oprit ...verhaspeld tot houtsnippers... En dat allemaal voor het goede doel. Okay, zoals het nu gaat op de snelweg gaat niet meer, maar toch, het is drie keer slikken hoor!

In het dorp Driebergen-Rijsenburg is ook een 'kaalslag' (of moet ik veldslag zeggen) aan de gang. Op de voorpagina van de Stichtse van vorige week stond een prachtige foto van Broekbergen in de sneeuw. Ernaast een artikel van 'Bedrijven moeten wijken voor woningen' Jaja, in Driebergen-Rijsenburg zelf is heel wat aan de hand. Niet alleen de A12 heeft ruimte nodig. De Lange Dreef wordt volgebouwd, achter de Manger Cats zijn ze al bezig en ook bij de Zonstraat worden grootse plannen ontwikkeld. In schril contrast daarbij staat de restauratie van Broekbergen. De eigenaren willen niet groots bijbouwen en uitbreiden, maar saneren en in oude luister herstellen. En daarnaast enige nieuwbouw plegen in de vorm van een koetshuis en oranjerie dat bewoond zal kunnen worden door de oudere medemens.

Na de shock over het verdwijnen van de bomen 'voor het goede doel', verbaas ik me steeds weer over het gedoe rond de buitenplaats Broekbergen. Hoe is het toch mogelijk dat mededorpelingen met zo'n fantastisch initiatief steeds tegenwind krijgen? Hoe kan dat toch? Er komt een enorme woninguitbreiding aan de Lange Dreef met veel verkeer en alles wat bij woninguitbreiding komt kijken. Wat verhoudt zich dat tot bijvoorbeeld de 'verkeersdrukte' die door restaurerende aannemers en dergelijke zich ophouden rond het Kloosterlaantje? De eigenaren van Broekbergen krijgen veel verzoeken om de kapel weer te mogen gebruiken voor zanguitvoeringen, dat kan alleen gehonoreerd worden als er gerestaureerd is! Gemeente doe iets! Het zou zo mooi zijn als dit stukje Driebergen-Rijsenburg voor ons, voor de bewoners van het dorp, behouden kan blijven. Er wordt immers al zoveel opgeofferd voor de goede doelen (van anderen)!