

Oproep: red Arca Pacis van de ondergang!

Al in de vijftiende eeuw staat ten zuidoosten van Driebergen de boerenhofstede Broekbergen. In 1744 komt het gebied in handen van Joseph Elias van der Muelen. Uiteindelijk komen hier in 1875 de zusters Benedictinessen wonen. Na het tweede Vaticaans concilie zijn ook buitenstaanders welkom in het klooster. Er wordt een nieuwe kapel gebouwd in 1964.

In de loop der jaren ontstond de geloofsgemeenschap rond Arca Pacis. Mensen uit de omgeving die op zoek waren naar vernieuwing in de kerk vonden hier een dak boven wat hoofden. Het teruglopend aantal zusters en

de gemiddelde leeftijd deed de orde besluiten te vertrekken naar Insula Dei te Arnhem.

In 1997 kocht de Stichting Daidelos het klooster. Op 11 januari 2008 werd de familie H. den Boon-Kruidenier de nieuwe eigenaar. Ambitieuze mensen met oprechte bedoelingen om Broekbergen in oude luister te herstellen en de kapel weer beschikbaar te stellen aan de Driebergse gemeenschap voor allerlei activiteiten.

Er zijn bijna drie jaar voorbij en het complex bevindt zich in een slechte toestand. De jaren hebben zich gekenmerkt door bureaucratie, bezwaarschriften, rechtszaken, procedures en arrogantie van de macht. Her-

stelwerkzaamheden zijn nog altijd niet begonnen en een toegekende bouwsubsidie voor het hoofdgebouw beschikbaar gesteld door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed van 552.000 dreigt verloren te gaan als dit jaar nog niet met herstel wordt begonnen. Het dorp dreigt een kostbaar bezit te verliezen. Daarom een oproep aan Driebergse politici en anderen zich in te spannen om dit cultureel erfgoed te redden van de ondergang. Het komt er nu op aan!

J. Zikking, oud voorzitter van de voormalige geloofsgemeenschap rond Arca Pacis.